

## Heden daar

Zo probeer ik altijd  
het verleden te overzien  
omdat er in het heden  
iets is  
dat ik niet begrijp

eet ik een appel op  
drink ik een beker leeg  
een glas  
tik tegen de rand  
van het geluid

ben ik nog even buiten geweest  
naar de toekomst gekeken

- gevreesd  
als bij ieder begin –

en weer niets gezien

het verleden kent het vergeten  
de toekomst de leegte  
en het heden  
daar tussen in.