

**Maan over de dage raad.
(voor sterretje, Ynze)**

Wij worden
opnieuw
geboren

dun
als het vlies

dat over
de dagen
ligt

en niet
meer is

dan de wind
over de duinen

of
in de bomen,

die ikzelf
nog heb gekend
en zien
verdwijnen

als gras
in het water
van de vloed
die opkomt

en alles

- korrel zand
voor korrel -

schoonsoelt.