

Maan over het gegeven.

Gegeven
is het feit
dat loslaten
begint
waar het denken stopt

en dat de leegte
de ruimte schept
die vleugels geeft
voor een vogelvlucht

vergezicht,

liefde strijkt
haar veren glad
en volgt het leven
door de lucht

duikt tussen de sterren
klimt naar de zon
naar het eindeloze

licht.