

Mare.

In de smeltkroes
van bestaan

spraken we niet
en spraken af

dat ik je vinden zou

dochter van de zeeën

een draadje
uit de hemel
losgeraakt

een veertje
- minder nog
dan wind die
langs de sterren gaat -

geen woorden
maar de adem
van het pas
geboren kind

dat morgen
smeltend
in de wereld
staat.