

Ode aan Vermeer van Delft.

Uit
de schedel

geboren

als pure schoonheid
het klaterend water
huilende tongen

pruilen de lippen

drinken
de monden

zout
oud
vocht

bij het zien
in het licht
van Vermeer.