

Oud.

Ik word
oud
en begin haren
te verliezen

die weer
opduiken
in mijn
schilderijen

en vrijen
met de verf
van het doek

ook mijn ogen
willen niet
meer zien

wat ikzelf
zou willen
zien

en laten
wimpers vallen

in water
als lopende
druppels langs
beslagen oogramen.