

Voetstappen.

Van gisteren
heb ik

de lucht
het licht

de leegte

en
het begin

van voetstappen
op het dronken asfalt
van de tijd,

heb ik
het inzicht

dat

wie niet
loopt

in de krater
van zijn eigen
afgrond
glijdt,

van gisteren
heb ik de ramen
waardoor

ik kijk

het stof
op de glazen

het razen
van de storm
van binnenuit.