

## **Maan over de verloren wederhelft.**

Als een wolk  
van een kind  
dat niet weet  
waaraan  
het begint

zijn wederhelft  
teruggeeft  
aan de ruimte

slapend in slangen  
en draden

- de tijd dwingt -

in de richting  
van zijn eigen  
aankomst, afkomst

thuiskomst  
opkomst

drinkt

de eeuwige  
afwezigheid  
van de vroeg  
verloren  
ander

met wie hij  
de moeder buik  
deelde,

rest nog een vermoede  
van wat eens was  
en heelde.

Mag ik je groeten  
en welkom  
heten

op deze  
voor altijd  
verdeelde  
wereld

deze gespleten  
zetel  
in het heelal

wolk in de ruimte  
gat in de tijd.