

Zijn.

In de regen
in de nacht

tikt
het water
op het dak
van de hemel

zacht

rijgt
de wind
parels
aan bomen

zijn dromen
de echo
van de dag,

heb ik vroeger
nog wel eens
gedacht

aan wat ik
later zou
zijn

of worden

was.